



Mars 2018

Lovsångens betydelse i mitt liv av Lasse Petersson

Mötet med lovsången i början av 90-talet var inte en musikalisk upplevelse utan något som revolutionerade mitt liv. Genom lovsången förändrades och förnyades min Guds bild. Genom lovsången vaknade en hunger efter Guds ord. Genom lovsången hittade jag till en levande församlingssamfundning efter år av församlingslöshet.

I en tid då människan står i centrum så hjälper lovsången oss att vända blicken från oss själva och till Gud. Lovsången räddar upp inkörda liv. I lovsången fäster vi blicken på Han som har all makt. Vi bekänner vår otillräcklighet och vi sätter vårt hopp till Honom som är både Livets källa. I lovsången möter En kärleksfull Gud som samtidigt är höghelig och som en öppen famn. Gud som bor i ett ljus som ingen kan nå och samtidigt

är vår Far, vår pappa, som älskar sina barn innerligt och intensivt.

Att lovsjunga handlar om mer än om att sjunga tillsammans. Ett lovsjungande liv är ett liv där ord som lydnad, offer och barmhärtighet går hand i hand med tacksamhet, intensiv glädje och tillgivenhet.



I lovsången får vi, precis som psalmisterna i Bibeln, vara bottenärliga. Gud vill inte att vi ska låtsas, utan säga som det är. Livet må suga just nu men det förändrar inte det faktum att Gud är god, trofast, kärleksfull och att Han, även om mitt hjärta gråter, i alla livets skeenden förtjänar min tillbedjan.

En sann lovsångare tillber även när känslorna saknas, när livets uppförsbacke är brant och mörkret breder ut sig. Hur är det möjligt? Jo, därför att den äkta lovsången kommer inifrån. Från tilliten till Guds trofasthet, från bekännelsen att Guds ord och Guds löften är sanna för all tid. Från en inre vetskap om att vad Gud lovat kommer att ske - förr eller senare. Som någon sagt: Jag ser - och jag sjunger!

Att lovsjunga handlar om mer än om att sjunga tillsammans.

Lovsången har rätat upp mig, öppnat stängda dörrar i mitt trosliv, förvandlat min Gudsbild och för att citera psalmisten - förvandlat min klagan till dans. Det handlar inte om en musikstil. Låt aldrig tycke och smak hindra,

eller till och med sabotera din lovsång. Sjung med, oavsett hur det låter.

Varför? Därför att du är skapad för att tillbe, och om tillbedjan är livets mening så är det rent ut sagt helkorkat att låta tycke och musiksmak stå i vägen.

Änglarna sjunger och tillber. Det står i Upp 4 att lovsången är färgsprakande och högljudd. Varför vänta? Börja här och nu och du ska se att ditt liv blir sig aldrig likt!

Var välsignad
Lasse P
David Media AB

Se mer info om David Media på; davidmedia.se

Du hittar texterna till David Medias många fina sånger i SongSelect; songselect.ccli.com